

Πόσα κεφάλια ακόμα περιμένεις να ανοίξουν για να ξεσηκωθείς;

Την προηγούμενη εβδομάδα, για μια ακόμη φορά στον καιρό του μνημονίου, η «τυφλή» δικαιοσύνη έκλεισε το μάτι στην κυβέρνηση και απέρριψε την επαναπρόσληψη των απολυμένων καθαριστριών του Υπουργείου Οικονομικών, χωρίς καν να δημοσιευτεί το σκεπτικό της συγκεκριμένης απόφασης. Λίγη ώρα μετά, οι αγωνιζόμενες καθαρίστριες μαζί με τον αλληλέγγυο κόσμο και τους φωτορεπόρτερ που καλύπτουν τον αγώνα τους, δέχονται για μια ακόμη φορά την επίθεση των ένστολων τραμπούκων των ΜΑΤ.

Αυτός ο αγώνας που ξεκίνησαν οι 595 καθαρίστριες εδώ και μήνες, αποτελεί φωτεινό παράδειγμα αντίστασης και αξιοπρέπειας για ολόκληρη την κοινωνία. Αυτές οι γυναίκες, εδώ και καιρό σηκώνουν πάνω τους το βάρος της αντίστασης απέναντι στην μνημονιακή βαρβαρότητα, δίνοντας κουράγιο και δύναμη σε όλους τους εργαζόμενους που βιώνουν την κυβερνητική επίθεση. Δίνουν κουράγιο και δύναμη στους απολυμένους εκπαιδευτικούς, τους σχολικούς φύλακες, τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ, τους διοικητικούς υπαλλήλους των πανεπιστημίων.

Δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτό τον αγώνα να πάει χαμένος. Αξίζει σε αυτές τις αγωνίστριες η ολόψυχη αλληλεγγύη όλων όσων δεν αντέχουν πλέον να ζουν υπό το βάρος των μνημονίων και της ακροδεξιάς κυβέρνησης.

Καλούμε όλο τον κόσμο, να βρίσκεται στο πλάι τους κάθε μέρα στο Υπουργείο Οικονομικών αλλά και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας να στηρίζει με δράσεις αλληλεγγύης των αγώνα των καθαριστριών.

Η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ να καλέσουν εδώ και τώρα γενική απεργία με μοναδικό στόχο την ανατροπή της κυβέρνησης.

Το καλοκαίρι του 2011 δεν είναι τόσο μακρινό. Να τους ανατρέψουμε εδώ και τώρα.

Αλληλεγγύη στον αγώνα των απολυμένων καθαριστριών!

Να ανατρέψουμε την ακροδεξιά κυβέρνηση των μνημονίων!

