

27 ΝΟΕΜΒΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΜΑΣ!

Οι κυβερνήσεις του νεοφιλελευθερισμού έχουν εδώ και πολλά χρόνια το δικό τους σχέδιο για την νέα γενιά. Ένα σχέδιο που το εφάρμοζε ακόμα και πριν ξεσπάσει η κρίση, στους νέους και τις νέες, στους μετανάστες, στις γυναίκες. Στόχος τους, να μη μάθει ποτέ η σημερινή και οι επόμενες γενιές τι σημαίνει πλήρης και σταθερή εργασία με δικαιώματα. Μαζί τους να συνηθίσει ολόκληρος ο κόσμος της δουλειάς να ζει ανάμεσα στην “ωφέλεια”, την πολυαπασχόληση και την ανεργία.

Η ανάπτυξη της κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου σημαίνει προγράμματα voucher που δίνουν 1.600 ευρώ στον ωφελούμενο και 5.400 ευρώ στα δουλεμπορικά ΚΕΚ, εθελοντές καθηγητές και δάσκαλοι, μαθητεία μέχρι τα 64 μας και οι πιο «τυχεροί» στο μπλοκάκι. Όλοι οι υπόλοιποι θα παραμένουμε άνεργοι, ευχόμενοι να μας πάρουν σε ένα 5μηνο, 6μηνο ή 8μηνο πρόγραμμα εργασίας και όσοι καταφέρουμε να δουλέψουμε σε λίγο διαφορετικές από τις παραπάνω συνθήκες να το κάνουμε με σκυμμένο το κεφάλι γιατί εκεί έξω υπάρχει η ανεργία και караδοκεί. Τι κι αν δεν πληρώνονται οι υπερωρίες, τι κι αν δουλεύουμε «μαύρα», τι κι αν δεν έχουμε κανένα δικαίωμα, συλλογικές συμβάσεις, σωματείο, εκεί έξω υπάρχει η ανεργία και ο εργοδότης θα απαιτήσει να σκύψουμε το κεφάλι.

Αυτή η εικόνα όμως δεν μας χωράει. Όπως δεν μας χωράει και το Νέο Λύκειο, τα σχολεία των απολυμένων καθηγητών και των απλήρωτων “εθελοντών” του Λοβέρδου, που μετατρέπει την διδασκαλία σε χόμπι. Δεν μας χωράει το πανεπιστήμιο του κάθε Φορτσάκη, της καταστολής και του αυταρχισμού. Δεν μας χωράει και η εργασία μας να αμοιβεται με χαρτζιλίκι.

Είμαστε αυτοί και αυτές που στο όνομα της ανταγωνιστικότητας, η κυβέρνηση μας στέλνει στο εξωτερικό. Είμαστε μια γενιά υπό διαρκή εκκαθάριση από το σχέδιο του μνημονίου.

Στη Γενική Απεργία της 27ης Νοέμβρη, συναντιόμαστε ξανά στο δρόμο. Οι νέοι και οι νέες, οι μαθητές/τριες, οι φοιτητές/τριες, οι άνεργοι/ες, οι voucherαδες, οι αναπληρωτές καθηγητές και δάσκαλοι, οι μπλοκάκηδες, οι απολυμένοι/ες. Τα ζωντανά κομμάτια της νέας εργατικής τάξης που παίρνουν πάνω τους την υπόθεση της ίδιας τους της ζωής και της αξιοπρέπειας τους, στο πλάι των μαχητικών και ταξικά προσανατολισμένων εργατικών σωματείων και συνδικάτων. Απέναντι στη συμβιβασμένη γραφειοκρατία των καλύτερων φίλων της εργοδοσίας, της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ.

Συνεχίζουμε στο δρόμο της ανατροπής για τη γενιά μας, για τις ζωές μας, για την αξιοπρέπεια μας. Θα τους διώξουμε!

