

## Για να μην είναι κάθε μέρα που περνά, μια μέρα που χάνεται..

Η σχολική χρονιά ξεκινάει, αλλά ο ενθουσιασμός τελειώνει την δεύτερη κιόλας μέρα. Φροντιστήρια από το πρωί ως το βράδυ. Ένα σχολείο-εξεταστικό κέντρο, που γίνεται ολοένα και πιο εντατικό, αυταρχικό, απρόσωπο. Ένα σχολείο χωρίς καθηγητές. **Ένα σχολείο που σκοτώνει την κριτική σκέψη, αδιαφορεί για τις κλίσεις και τα ταλέντα του καθενός,** δεν προάγει την αλληλεγγύη και τη συλλογικότητα και στον αντίποδα προωθεί τον ανταγωνισμό, την παπαγαλία και την τυφλή υπακοή. Ένα σχολείο που έχει καταργήσει τον ελεύθερο χρόνο.

**Μια από τα ίδια και στο σπίτι βέβαια!** Η εικόνα περιέχει απολυμένους γονείς, μειωμένους μισθούς, άφθονο άγχος, μεγάλα διλήμματα, θλίψη και φωνές για το πόσα λεφτά ξοδεύονται καθημερινά.

Και όταν τελικά βρεθεί ελάχιστος χρόνος και αποφασίσεις να εκτονωθείς, να βγεις, να ξεσκάσεις, η κατάσταση και εκεί μία από τα ίδια! Ακριβά τα αθλήματα, ακριβά τα μαθήματα μουσικής, ακριβός ο κινηματογράφος και εφόσον πλατείες δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει και χώρος να δεις τους φίλους, να γελάσεις να ερωτευτείς! **Και κάπως έτσι το σπίτι και η αποξένωση γίνονται μονόδρομος.**

Σίγουρα έχεις αναρωτηθεί πολλές φορές.. **«Ποιος φταίει λοιπόν για όλα αυτά;»**

- Η κυβέρνηση θα σου πει ότι φταίνε όλοι αυτοί που τόσα χρόνια ζούσαν πάνω από τις δυνατότητες τους. Όλοι εμείς δηλαδή που διαλέγαμε να ζούμε και όχι απλά να επιβιώνουμε σαν να περισσεύουμε σε αυτή την κοινωνία.
- Οι φασίστες της χρυσής αυγής θα σου πουν ότι φταίνε οι συμμαθητές σου με διαφορετικό χρώμα δέρματος, γιατί πολύ απλά ο φόβος και η αποξένωση είναι το καλύτερο όπλο του φασισμού.

Αν κοιτάσουμε όμως γύρω μας θα δούμε το προφανές:

**Για τα αδιέξοδα που βιώνουμε, για τους προβληματισμούς με τους οποίους ερχόμαστε αντιμέτωποι, για τα χαμόγελα που εξασθενούν, φταίνε οι μνημονιακές πολιτικές!** Μπορεί αυτό να ακούγεται στα αυτιά σου μία από τα ίδια ή να τα ακούς στην τηλεόραση που απωχαυνώνει και να καταντάει βαρετό. Έτσι όμως είναι η πραγματικότητα. Αυτοί που ευθύνονται για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, είναι αυτοί και οι πολιτικές τους, που έχουν ως μοναδικό στόχο να ζούμε εμείς και οι οικογένειές μας χωρίς αξιοπρέπεια, για να πλουτίσουν όλο και περισσότερο αυτοί και οι φίλοι τους



### **Εμείς όμως δεν ψαράνουμε..**

Δεν θα τους χαρίσουμε τα όνειρα και τις ζωές μας. **Γιατί σ' αυτή τη χώρα δεν ζουν μόνο αυτοί, ζούμε και εμείς!** Στα σχολεία, στις γειτονιές, στις αλάνες και τα πάρκα. Είναι ώρα λοιπόν να αρνηθούμε να συμβιβαστούμε και να υπακούσουμε στις «εντολές Σαμαρά» που μας θέλουν μια χαμένη γενιά. Μαζί με τους καθηγητές που στέκονται στο πλάι μας, τους γονείς μας και τους φοιτητές, και όποιον άλλον παλεύει για μια καλύτερη ζωή **μπορούμε να τους χαλάσουμε τα σχέδια, μπορούμε να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο σχολείο, όπου η δημόσια και δωρεάν παιδεία δεν θα είναι προνόμιο των λίγων αλλά δικαίωμα των πολλών.**

Να ζήσουμε αλλιώς..ή αλλιώς

**ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΟΠΩΣ**

**ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ !**

